



STILTE TUIN
De Regenboog

EEN INITIATIEF VAN HANNAH VAN DER SCHEE



In Haarlem is een bijzondere tuin in wording. Een tuin waar je van de stilte kunt genieten en tot rust kunt komen. Een tuin om het drukke leven van alledag te ontvluchten, gevoelens te verwerken of om eens in stilte rustig na te denken over belangrijke vragen. We noemen het daarom een

STILTETUIN





Dit is geen gewone tuin. Bijzonder is de dat deze prachtige plek door inzet van vrijwilligers tot stand komt. Zowel door financiële bijdragen als door vele handen uit de mouwen. De tuin is nog jong. De aanleg begon in 2014 toen Hannah tijdens een verre reis inspratie kreeg om een bijzondere plek te creëren voor rust, stilte en

MEDITATIE



Dit najaar willen we grote planten en struiken aan gaan planten om de tuin in 2018 te kunnen openen. Daar heeft Hannah hulp bij nodig; zowel donaties om planten te kunnen kopen, als toegewijde vrijwilligers die hun tijd beschikbaar willen stellen om de tuin af te maken. U kunt zich daarom aanmelden voor een bijzondere kennismaking en

RONDLEIDING







Tijdens uw bezoek hoort u het verhaal van het ontstaan van de Regenboogtuin en laten we u de tuin zien. In de tuin zijn 12 kleurvakken of stilte kamers alsook een bijzondere kruidentuin in wording. Het zou fijn zijn als u na afloop van uw bezoek op één of andere wijze uw hulp kenbaar maakt; misschien als vrijwilliger of donateur. U bent van harte

WELKOM

Graag horen we uw reactie of aanmelding via hannah@de-regenboogtuin.nl
www.de-regenboogtuin.nl